

8 MEI 1945 - 8 MEI 2023

# 8 MINUTEN VRIJ

**ACTIVITEIT IN DE ONDERNEMING OM DEZE WREEDHEDEN  
NOOIT MEER TE HOEVEN MEEMAKEN!**



Laten wij op maandag 8 mei 2023 8 minuten besteden om over het werk te praten, folders onder de collega's te verdelen, de rode driehoek te dragen, enz.

E.R. ESTELLE CEULEMANS | RUE DE SUEDE 45, 1060 BRUXELLES

**1933.** In Duitsland worden vakbondsleden, linkse militanten en democraten naar de eerste concentratiekampen van de nazi's gedeporteerd. Een van de wreedste oorlogen volgt, waarin miljoenen mannen en vrouwen worden uitgeroeid omdat zij joods, zigeuner, homoseksueel, gehandicapt, asociaal, vakbonds lid of tegenstander zijn...

**8 mei 1945,** bevrijdingsdag: Nazi-Duitsland capituleert. Er steekt een nieuwe wind op voor vrijheid en machtsverhoudingen ten gunste van werknemers, die leidt tot de Universele verklaring van de rechten van de mens, een wind in de zeilen van de strijd voor sociale zekerheid en het dekolonisatieproces.

**Vandaag.** Het bezuinigingsbeleid voedt het extreemrechts gedachtengoed, dat overal in Europa aan kracht wint en de fundamentele vrijheden aantast, in het bijzonder de vakbondsrechten.

Het is belangrijk dat wij allen, die deze gruwelen niet hebben meegemaakt, ons bewust zijn van wat er op 8 mei 1945 speelde.

Laat ons de overwinning op de wreedheden de plaats geven die ze verdient, als extra feestdag in België, om de herinnering niet verloren te laten gaan en de overwinning op het fascisme te vieren.

Laten wij op maandag 8 mei 2023 8 minuten besteden om over het werk te praten, folders onder de collega's te verdelen, de rode driehoek te dragen, enz.

